

Lunds Historia i korta drag

År 960 Danmark kristnas av Harald Gormsen Blåtand

År 990 Lund grundläggs av Svend Tveskägg (son till Harald)

Lund grundläggs som motpol till de gamla vikingaplatserna Uppåkra och Löddeköpinge.

Uppåkra har varit en handelsplats fr ca 100 fkr. Styrdes av lokal hövding. Svend behöver stöd av kyrkan i regionen och då är inte Uppåkra aktuellt, troligtvis väljer han att lägga sin stad strax utanför som en maktdemonstration.

Platsen väljs med omsorg. Det har funnits en gammal offerlund som i Skåne är känd som Lunden därav namnet. Namnet visar på att offerlundens var känd. I lund finns också en gammal vikinga tingsplats vid namn Tre Högar.

År 1016 Knut den Store bygger ut det danska väldet, inkl Danelagen England.

Under 1000-, 1100 och 1200-talen växer Lund i betydelse.

Kyrkans betydelse för Lund är stor under denna period.

1060 får lund sin första biskop.

Allhelgonaklostret anläggs.

1103 blir Lund Ärkebiskopssäte under Asker.

1145 är Domkyrkan klar.

Även kungamakten sätter sin prägel på det medeltida Lund.

Lundagård byggs.

Myntpräglingen får stor betydelse, 1231 under 1 dag präglas 13000 mynt.

Lund växer och blir en medeltida storstad med 3000 – 4000 invånare, bland de största i Norden.

Under 1300- och 1400-talen tappar Lund i betydelse, främst till Malmö som anläggs under 1200-talet.

1380 doneras Lundagård till Kyrkan, kungen har ingen bostad i Lund längre.

1440 flyttas myntpräglingen till Malmö.

Kyrkan behåller dock sin makt och prägel över staden.

Reformationen genomdrivs i både Danmark och Sverige under första hälften av 1500-talet.

Under 1600-talet så blir Skåne svenskt, och nästa viktiga epok i Lunds historia inleds, Universitetet.

Under 1700- och början på 1800-talen så präglas Lund av en tillbakagång. Delvis beroende på de krig och drabbningar som sköljer över Lund (se nedan).

Vissa framsteg gjordes dock i Lund under perioden:

1735 Borgs färgeri startas, P-Huset färgaren. Detta kom att bli en storindustri.

1745 Berlings boktryckeri startas.

1768 det första lasarettet byggs i Lund. Numera universitetsområde. Länssjukhus.

Under början av 1800-talet var Lund en typisk Akademisk Bondby. Universitetet var litet och förde en undanskymd tillvaro.

Andra hälften av 1800-talet och 1900-talet.

Genombrottet i moderniseringen av Lund kom 1856 när järnvägen öppnades mellan Lund och Malmö.

Trots att Lund gärna ses som en Universitets- och Lasarettstad så är Lund en av de större sydsvenska industristäderna under 1870/80-talen.

Under andra hälften av 1800-talet och den absoluta början på 1900-talet så byggs Domkyrkan om, Katte får sin huvudbyggnad, Mårtenstorget anläggs. Många av de byggnader som står runt Stortorget och inne i centrala Lund byggs etc. Universitetet byggs ut rejält, Universitetshuset byggs, AF-Borgen etc.

Under efterkrigstiden så präglas Lunds ekonomiska liv av Alfa-Laval, Åkerlund & Rausing och Tetra-Pak. Även Gambro under Craaford blir en världsledande industri i Lund.

Under 60-talet rivs en del gamla byggnader i centrala Lund och ger plats för snyggingar som Domus-huset, Åhléns etc.

På 80-talet startas IDEON och Läkemedelsindustrin sätter sin prägel på staden.

Krig och härjningar i Lund:

Eftersom Lund var en viktig och stor stad så kom Lund att drabbas väldigt av de strider som Danskar och Svenskar har haft om makten över Skåne.

- 1318 Lund Brandskattas av Svenskarna.
- 1332 Magnus Eriksson (svensk och norsk kung) tar över Skåne.
- 1368 Lundagård skövlas av svenskarna
- 1452 Karl Knutsson Bonde intar Lund efter slag inne i centrum, stor del av Lund bränns ner. Även Dalby härjas av svenskarna
- 1525 Uppror i Lund i samband med att Gustav Wasa vinner över Christian. Detta leder till revolter runt om i Danmark, även i Lund. Lund försvaras av dess borgare och vinner över kung Christians män. Christians män har förskansat sig i Domkyrkan och de släpas ut och 50 personer avrättas .Hittas massgravar Knut den stores torg 1927 och repslagaren 1977
- 1534 Interna strider i Danmark, Grevefejden. Greve Oldenburg snor en massa guld i Domkyrkan.
- 1644 Horns Skånska Krig. Svenskar skövlar Lund. Domkyrkan härjas. Hus bryts upp eftersom svenskarna behöver virke till att värma sig med. Svår prövning för Lundaborna. Svenskarna verkställer även massaker på byborna i Värpinge och Hällestad. Dalby drabbas också.
- 1658 Freden i Roskilde, Skåne blir svenskt.
- 1666 Universitet anlades. Nästa stora epok i Lund inleds.
- 1676 Danskarna försöker ta tillbaka Skåne. Slaget vid Lund 4 dec 1676 ett av våra blodigaste slag.
- 1678 Danskarna försöker inta Lund igen. Med artilleri bombas staden. Danskarna bränner ner 163 av 304 större byggnader. Bland annat bränns stadshuset / rådhuset ner. Detta är anledningen till att vi inte har något pampigt sådant i Lund. Detta innebär också att stadsarkivet försvinner.
- 1679 Freden i Lund undertecknas. Skåne, Halland, Blekinge blir svenskt.
- 1710 Danskarna försöker ta tillbaka Skåne, lyckas inta Lund, men får på nöten av Magnus Stenbock i slaget vid Helsingborg.
- 1712 Lund drabbas av pesten.
- (1716 Lund får fint besök. Karl XII styr landet härifrån fram till han drar iväg till Norge i juni 1718. 30 nov samma år dör han).

Sammanfattning:

Lund präglas av periodvis utveckling:

1. Kyrkans och Kungens maktcentrum. Metropolis Daniae. 990 – 1400-talets mitt.
2. Kyrkan behåller makten fram till Reformationen.
3. Tillbakagång under 1500- och 1600-talen
4. Återhämtning under 1700-talet. Lasarettet och Universitetet får ökad betydelse för staden.
5. 1800-talets industrialiseringsvåg och radikala modernisering av staden.
6. 1900-talet då Universitetet och Lasarettet fått väldigt stor betydelse. Men vilket oftast glöms bort av dryga askamediker, Lund som industristad får sitt absoluta genombrott.